

7 oktober 2023.

Een dag van verbijstering, schok, verdriet en angst. Wij zochten direct contact met dr. Aed Yaghi van de Palestinian Medical Relief Society, om te vragen wat we nu konden betekenen. Giften voor noodhulp, was zijn antwoord. Sindsdien hebben we de vele donaties ontvangen en doorgestuurd naar PMRS.

In de eerste weken was er in Nederland volop media-aandacht voor slachtoffers van de bombardementen in de Gazastrook. Inmiddels wordt de berichtgeving steeds karger en steeds anoniemer; 18.000 doden, 19.000 doden, 20.000 doden.....

Maar gelukkig werd er ook actie ondernomen. Rijksambtenaren stuurden intern brandbrieven en hielden een sit-in voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Advocaten en juristen roepen op tot het naleven van de grondwet en het handhaven van de internationale rechtsorde. Hulporganisaties proberen via juridische weg - tot nu toe tevregeefs - de export van F-35 onderdelen naar Israël te voorkomen. Artsen verenigen zich om zich hard te maken voor een staakt-het-vuren en hulpverlening in Gaza.

Want het plan is duidelijk. Israëli-sche militaire en politieke leiders hebben de gehele bevolking in Gaza tot doelwit gemaakt. Ondertussen krijgen gewapende kolonisten op de Westoever vrij spel om Palestijnen aan te vallen en te verdrijven, met steun van het leger.

Volgens de Israëli-sche journalist en schrijfster Amira Hass was dit altijd al het plan: 'het herhalen en volbrengen van de Nakba'. En dat wordt na 7 oktober op volle snelheid in uitvoering gebracht.

We zien het. We weten het. En dus zullen we niet zwijgen. Samen blijven we de ene voet voor de andere zetten, voor medemenselijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen.

Lydia de leeuw
Voorzitter



“De wereld doet alsof er niets aan de aanval van Hamas is voorafgegaan”

Het is zaterdagochtend 7 oktober 2023. Zonder dat iemand het aan heeft ziet komen, heeft Hamas een gewapende aanval op bezettingsmacht Israël ingezet. Duizenden raketten zijn afgevuurd en honderden gewapende strijders breken door het zwaar bewaakte hek om Gaza heen. De militanten bezetten Israëli-sche legerbases, vallen kibboetsen binnen en schieten bezoekers van een festival dood. Meer dan 200 Israëli-sche soldaten en burgers worden als krijgsgevangenen en gijzelaars meegenomen naar Gaza.

Niemand had gedacht dat het Palestijnse verzet tot zo'n gewapend offensief in staat was. De reacties waren wél voorspelbaar.

Door Anja Meulenbelt

Natuurlijk was er compassie met de Israëli-sche burgerdoden. Terrecht was en is die er. Maar er werd meestal gereageerd alsof er niets aan deze aanval voorafgegaan was. Alsof het gewoon een kwestie was van Hamas, ritueel omschreven als jodenhaters van nature, terroristen met geen ander doel voor ogen dan het vernietigen van Israël, weer eens hun ware gezicht lieten zien. Onze vertrekkende minister-president Rutte liet meteen weten dat Israël 'het recht had om zichzelf te verdedigen'. Maar volgens het oorlogsrecht heeft Israël geen recht op zelfverdediging in bezet gebied.

Het heeft recht op bescherming van haar burgerbevolking. Wat Israël nu in Gaza doet, is geen invulling van het recht. Politieke partijen, inclusief de zogenaamde linkse, vielen over elkaar heen om hun solidariteit met de belaagde Israëli's te getuigen. Net als de media. De Israëli-sche vlag werd gehesen op het Binnenhof en met instemming van burgemeester Femke Halsema op het Amsterdamse stadhuis. Maar waarom werd er nooit een Palestijnse vlag gehesen voor honderden gedode Palestijnen? Is de ene dode het meer waard om betreurd en herdacht te worden dan de andere?

Het is nu drie maanden later. Israël heeft in Gaza intussen 20.000 mensen gedood, de meesten vrouwen en kinderen. Het excuus is dat Israël Hamas moet vernietigen. Maar wij als Gaza-gangers weten dat ze dat helemaal niet kunnen. Hamas is een beweging, en onderdeel van het bredere Palestijnse verzet tegen de bezetter. Dat verzet, gewelddoos en gewapend, maakt integraal deel uit van de bevolking. Maar voor Israël is Hamas niet de grootste vijand. De vijand is de Palestijnse bevolking die weigert een 'good victim' te zijn. Al vanaf het begin van het zionisme was de bedoeling een joodse staat te vestigen; op zoveel mogelijk land, met zo min mogelijk 'Arabieren'. We maken nu de tweede Nakba mee. Burgerdoelen gebombardeerd, ook ziekenhuizen en de VN-scholen waar mensen schuilen. De bevolking wordt uitgehongerd; bakkerijen zijn vernietigd, er is niet genoeg drinkwater.

Er wordt wereldwijd druk op Netanyahu uitgeoefend om op te houden met moorden. Maar ondanks alle kritiek blijven de VS betalen. Wij weten niet hoe het verder gaat en houden ons hart vast. Maar wij blijven, juist daarom, doorwerken. We zijn blij met elke euro die we naar PMRS kunnen sturen. Laat hen weten dat wij hen niet vergeten in dit uur van nood. ●



“Het wordt tijd dat het Strafhof gebruikt wordt waar het voor bedoeld is”

Op vele plaatsen in de wereld gingen mensen de straat op. Uit solidariteit met de inwoners van Gaza, om hun eigen woede en verdriet te uiten, en elkaar te steunen. Wij van Kifaia waren er vaak bij. In het publiek of, zoals in Den Haag, op het podium, met deze toespraak.

Door Nadia Benaissa

“Deze stad wordt internationaal de stad van vrede en recht genoemd. Nu kennen we deze stad als de plek waar onvoorwaardelijke steun gegeven wordt aan een bloeddorstig monster. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Met geld, wapens en het laffe onthouden van stemmen voor een staakt-het-vuren bij de VN.

Nooit meer

In deze stad van mensenrechten zijn we hier om eenieder eraan te herinneren dat mensenrechten voor alle mensen gelden. Wij zijn hier omdat we met ‘nooit meer’ bedoelen: voor niemand meer. Wij zijn hier omdat wij niet accepteren dat onze gewetenloze volksvertegenwoordigers een haatdragend, moordend monster voeden.

We hebben allemaal kunnen zien hoe Israël de meest afgrijselijke

en terroriserende misdaden tegen de menselijkheid pleegt. Verwacht niet van ons dat wij dat zwijgend zullen aanschouwen. Wij blijven ons uitspreken en laten ons het zwijgen niet opleggen. Voor eenieder die dat wel probeert hebben we één duidelijke boodschap. Dit is terrorisme. Gepleegd door Israël. Dat maakt Israël een terrorist.

Recht op demonstratie

Luider voor de racistische, macht misbruikende politie in Groningen en Almere. Israël terrorist! Politieagenten die het recht op demonstratie wel respecteren: jullie hebben werk te verzetten binnen jullie korpsen. Maak je collega's duidelijk dat racisme niet kan bij de politie. En ook niet bij de overheid.

Strafhof

Laten we ze nog een keer herinneren aan wat er in de conventies van Genève en het Genocideverdrag staat. Het collectief straffen van burgers is een oorlogsmisdaad. Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid. Het gebruiken van kogels die uit elkaar springen in het lichaam is een oorlogsmisdaad. Het vernederen van gevangenen is een oorlogsmisdaad. Het opzettelijk doden van burgers in het algemeen, maar in het bijzonder journalisten en verplegers, is een oorlogsmisdaad. De afgelopen weken zijn er meer dan 75 journalisten vermoord. Meer dan 200 medici zijn vermoord. 9000 kinderen zijn vermoord. Het stelselmatig en opzettelijk uitroeien van een groep is genocide. Het wordt tijd dat het Internationaal Strafhof in deze stad gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.

Verkeerde kant van de geschiedenis

Nederland heeft de plicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om een genocide te voorkomen. Maar weer staat Nederland, traditiegetrouw, aan de verkeerde kant van de geschiedenis, samen met andere voormalige kolonisten. We zijn Zuid Afrika niet vergeten. De herinneringen aan de misdaden in Suriname, Indonesië, het Caribisch gebied, India, Marokko, Algerije en Cuba staan nog vers in ons geheugen. Ook toen lieten onze regeringsleiders het afweten. En ook toen liet het volk verder onrecht niet toe.

We zien de ene president na de andere premier falen. We zien de ene koning na de andere sheikh wegglijden. Het is aan ons om boos te blijven worden. Om de pijn te blijven voelen. Om ons uit te blijven spreken als we geen woorden meer kunnen vinden. Om rechtszaken te voeren. Om brieven te schrijven. Om te boycotten. Om de straat op te gaan. Om niet te stoppen totdat Palestina vrij is.” ●



“Infecties verspreiden zich als een prairiebrand door tekort aan medicijnen”

Temidden van alle ellende zetten onze vrienden van de PMRS alles op alles om levens blijven redden terwijl hun eigen leven constant gevaar loopt. Dr. Aaed Yahgi, directeur van de PMRS en een groot deel van zijn team zijn verdreven uit het noorden van Gaza en verlenen nu medische zorg in de overvolle opvanglocaties in het zuiden. Zo af en toe lukt het hem een bericht te sturen.

“Er is een enorm tekort aan medicijnen. We proberen via grotere ngo’s om nog iets te bemachtigen. Ze op de lokale markt vinden, is een kwestie van geluk. Behandelingen worden daarom uitgevoerd zonder verdoving. De opvanglocaties, en vooral de sanitaire voorzieningen, zijn niet berekend op zoveel mensen. Infecties verspreiden zich als een prairiebrand en we hebben amper middelen om die te behandelen.”

Dr. Yaghi en andere directeuren van ngo’s hebben de handen ineengeslagen en proberen toestemming te krijgen om via Egypte meer middelen Gaza in te krijgen.



Stichting Kifaia in uw testament

Steeds meer mensen willen een goed doel opnemen in hun testament om na overlijden iets te kunnen betekenen voor toekomstige generaties. Sommigen kiezen er voor een deel van hun bezittingen na te laten aan familie en een ander deel te reserveren voor een goed doel, zoals Stichting Kifaia.

Er zijn meerdere manieren om Stichting Kifaia in uw testament op te nemen. Dit kan door middel van een legaat of erfstelling. Met een legaat kunt u Stichting Kifaia een vast bedrag nalaten, middels erfstelling kunt u Stichting Kifaia benoemen als (mede)erfgenaam.

Een rechtsgeldig testament kan alleen door een notaris worden opgemaakt. Doet u dit niet, dan staat niet vast dat uw wilsbeschikking daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Een notaris adviseert u vertrouwelijk over de mogelijkheden en legt de stukken vast in een notariële akte.



Geluiden uit Gaza

“This is Bisan from Gaza and I’m still alive.”

Zo begint een jonge journaliste elke videopost op Instagram. Zij en veel andere jonge Palestijnen doen verslag van het leven onder de bombardementen. Volg hen op Instagram en deel hun verhalen.

@wizard_bisan1

@motaz_azaiza

@awnifarhat

@byplestia

@pmrsgaza

@hindkhoudary

Wij zijn Kifaia



Lydia de Leeuw
voorzitter



Brechtje van Bergen
penningmeester



Han Dirks
secretaris



Christine de Vos
algemeen
bestuurslid



Nadia Benaissa
algemeen
bestuurslid



Anja Meulenbelt
algemeen
bestuurslid

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Mogen wij u per mail op de hoogte houden van nieuws en onze activiteiten?

Laat het ons weten via info@kifaia.nl